



We gebruiken het woord vaak, maar wat houdt luxe nu eigenlijk in? Het is één van die woorden met een enorm brede betekenis, het is heel persoonlijk én het wisselt op verschillende momenten in je leven. Heb je het (te) druk dan is een vrije middag of vrij weekend een enorme luxe, of wat dacht je van een heerlijke relaxmassage? Ben je al heel lang niet op vakantie geweest en heb je de mogelijkheid om nu eens een paar dagen uit te waaien langs de kust of in het bos? Dan is dát een ongelofelijke luxe. Enfin vul het maar in, het kan in zoveel zaken schuilen, echte 'pure luxe'.

LUXE... wat betekent dat eigenlijk?

Voor mij als interieurontwerper komen er ook telkens nieuwe ontwikkelingen op mijn pad. De één vaak nog luxer dan de ander. Kasten bekleed met roggenhuid, bijzettafels van hand gesmeed messing en zwarte agaat, behang met handgeweven bamboe, meubelstoffen met gouddraad. We hebben het allemaal in de woonstudio en werken er graag mee.

Dat luxe levensgenieters en veel van mijn klanten vaak een luxueuze inrichting zoeken, is mij al jaren bekend. Gelukkig gaat dat meestal hand in hand met sfeer, stijl en smaak. Tót ik afgelopen week eens een blik wierp op een programma van RTL-Z waarin puissant rijke jongeren van over de gehele wereld worden gevolgd. Ik dacht toch echt al wel erg veel gezien te hebben.... Ik raad je aan om daar eens één keer voor de lol naar te kijken, mijn mond viel open. 'Kinderen' vanaf een jaar of 15, erfgenamen van de rijkste families op aarde die nergens maar dan ook echt nergens meer van onder

de indruk zijn. "Tja ik heb inmiddels zeven auto's waaronder een Mercedes AMG S Lang van pak hem beet 307.000 euro, een Rolls Royce Ghost van 346.000 euro en een Ferrari F12 tdf van 465.000 euro. Deze was trouwens al uitverkocht voordat het model officieel gepresenteerd was. O ja, ik heb alleen wel een chauffeur want ik mag zelf nog niet rijden op deze leeftijd."

Je gelooft het toch niet dat er op deze wereld aardig wat van dit 'soort' jongeren rondloopt? Zo was er een meisje van een jaar of 19 in Amerika dat op een avondje uit met haar vriendin 18 flessen Moët had genuttigd. Ja, niet allemaal opgedronken hoor, maar om te laten zien dat je horloge waterdicht is smijt je de inhoud van zo'n fles gewoon over je nieuwe Piaget heen. Wat helemaal geen probleem is omdat je thuis nog zeker een aantal Chopard's, Rolexen en dergelijke hebt liggen, mocht de Piaget toch niet helemaal tegen nattigheid kunnen. Ik vraag me dan af wat voor ouders deze kinderen hebben?

Gemakshalve ga ik er vanuit dat zij dezelfde normen en waarden hanteren, van de één naar de andere borrel hollen, zich vooral met zichzelf bezig houden, teren op het familiefortuin en het heel normaal vinden dat hun kroost zich de hele dag verveelt, 100.000 euro voor een dagje shoppen 'gemiddeld' noemen en niet inzien dat zij zich in de meeste gevallen volkomen leeg en zeer ongelukkig voelen. Nooit echt blij, vaak onder invloed van drank en/of andere middelen zijn om de leegte te vullen naast al het materiële bezit. Wat - zoals we toch allemaal wel weten - in veel gevallen voor een vrij kort 'behaaglijk' gevoel zorgt. Het is de wereld op zijn kop. En het gekke is, je kunt naar een andere zender 'zappen', maar...dat doe je dus niet! Bijzonder verschijnsel toch om te blijven kijken naar iets waar je je continue bij afvraagt of het toch wel echt zo erg is.

Enige tijd geleden was ik op Ibiza en had, omdat ik het wél zeer bijzonder vond, ons zelf eens getraakteerd op een avondje Ushuaïa met een reeks van bekende DJ's als David Guetta, Afrojack en Hardwell én een VIP tafel uiteraard mét Moët en sushi.... Een tafel naast ons was gevuld met jongeren die het niet eens zo naar hun zin hadden viel me op. We zagen Magnum-flessen met fluoriserend blauwe (!!) drank af en aan komen, Champagne, wodka, de hele rataplan. Ik zag op de menukaart dat deze flessen gemiddeld voor 45.000 euro verkocht werden. Steeds vervelender en luidruchtiger werden ze totdat ze uiteindelijk

door de security tot rust gemaand werden, mede omdat ze de hele avond met een vlag van een rijk oliestaatje wapperden. Vast kinderen van één of andere sjeik met een enorm jacht in de haven van Ibiza. Ze hadden zó in het RTL-Z programma gekund.... Wij waren in tegenstelling tot onze burens op het VIP-dek maar heel gewone bezoekers met één fles Champagne en wat sushi, maar genoten dat we hebben!

De definitie van luxe is volgens mij nog steeds genieten, maar dan ook écht. Het maakt niet uit of het om iets tastbaars is of juist iets wat je niet aan kunt raken, zolang je maar kunt genieten. Iets heel gewoons als gezellig eten met elkaar, filmpjes kijken, gezond zijn, hand in hand lopen, een cake bakken met de kinderen en hem vervolgens in één keer verorberen. Of af en toe je tijd eens geheel naar eigen behoefte indelen, dát vind ik luxe. Het is namelijk niet vanzelfsprekend voor iedereen weggelegd. Zelf heb ik de luxe van een fijn gezin, een bedrijf waarin ik me als een vis in het water voel, een heerlijk huis en hele lieve familie en vrienden. Ik zou iedereen de kunst van 'het genieten' willen wensen zoals de Italianen dat kunnen, zodat je tevreden kunt zijn met wie je bent, wat je doet en wat je hebt. Geen façades om maar iets te bewijzen. Zoek de luxe vooral in de kleine dingen en in jezelf, al is een vette uitschieter op zijn tijd soms ook best heel lekker en luxe hoor, zolang je maar niet vergeet ervan te genieten!



interieurvisie van **Miryam SCHOTMAN**
eigenaar van miryamschotmaninterieurs www.miryamschotmaninterieurs.nl