



interieurvisie van
**Miryam
SCHOTMAN-
BAKKER**

eigenaar van Miryam Schotman Interieurs



We zitten er inmiddels middenin, wat voor winter zullen we dit jaar krijgen...? Vorig jaar is er geloof ik niet één slootje op het eiland van Dordrecht dusdanig bevroren geweest dat 'we' echt hebben kunnen schaatsen. Buiten dat, is de winter voor veel mensen ook een wat zwaardere periode met korte donkere dagen. De periode van het nóg meer aanwezige gevoel van gemis van geliefden die helaas niet meer bij ons zijn....

Nu moest mijn roer maar eens om!

Ikzelf heb er om die reden dan ook een dubbel gevoel over sinds het overlijden van mijn vader vorig jaar. Alles heeft sindsdien een ander perspectief, maar vooral in de winter. Dat komt waarschijnlijk ook omdat juist hij - net als onze hele familie - er zo van hield om de sfeer rond deze periode, in en om het huis gezellig te maken. Met de openhaard en de kaarsjes aan, gezellig eten met kinderen en kleinkinderen en dergelijke.

In de afgelopen periode zonder mijn 'vaderlijke klankbord', lijkt alles uiteindelijk 'gewoon' door te gaan. Alleen worden bepaalde zaken veel belangrijker en andere totaal niet meer. Het heeft me altijd al zo verbaasd hoe het toch komt dat men vaak pas na een heftige gebeurtenis tot het besef komt wat men echt belangrijk vindt. Dat is voor iedereen uiteraard anders, terwijl dat we vóór die gebeurtenis ook al best wisten wat we wel en niet wilden....

Natuurlijk heb ik mezelf daar ook nogal eens schuldig aan gemaakt en het antwoord daarop heb ik nog steeds niet echt. Maar wel een kleine tip als ik zo vrij mag zijn: probeer niet op een heftige gebeurtenis te wachten om daarna het roer om te gooien of je hart te volgen. Kijk maar eens om je heen...

Maar goed, terugkomend op deze winterperiode die door een ieder anders wordt ingevuld: soms maanden naar Spanje of skiënd in Oostenrijk, knus voor het eigen haardje of vol plannen de boel eens goed te restylen. Kijk dan beginnen er bij mij ideeën te borrelen, het bloed kruipt dan toch...

Velen weten namelijk best heel aardig wat ze willen, maar kunnen het niet goed vertalen naar het eigen huis. Na een goed gesprek wordt voor mij vaak al snel duidelijk welke kant men op voelt, want daar gaat

het uiteindelijk om. Het voelen van wat je mooi, fijn of comfortabel vindt en niet 'het wat de burens of kennissen ook hebben'. Vervolgens kijk ik graag mee om keuzes te maken die niet vanzelfsprekend zijn, wel matchen en voor aangename verrassingen zorgen, soms juist out of the box!

In september was ik samen met mijn moeder in St. Tropez, Monaco en St. Maxime voor de zaak. Prachtige omgevingen met adembenemende architectuur mooie winkeltjes, pittoreske straatjes en dergelijke. Wat me alleen wel opviel was dat er door veel mensen met weinig respect en toewijding naar werd gekeken. Geen idee, misschien 'cultuurblind' geworden, of zó gewend aan hoe normaal iedereen in een Porsche, Lamborghini en Bentley zich zoveel mogelijk 'in de kijkerd' rijden rondom bijvoorbeeld de rotonde voor het overigens wederom prachtige, casino van Monaco...? Let wel ik heb niets tegen deze mooie auto's. Ik vind het alleen wel erg jammer dat er onder meer daardoor - en eerlijk gezegd natuurlijk ook door de Vuittonnetjes, de Diorretjes etcetera - vaak weinig oog meer is voor eeuwenoude objecten. Projecten waar generaties aan hebben gewerkt zonder alle apparatuur van de huidige tijd...





Wat me ook opviel was dat er flink wat brocanterieën her en der verspreid waren. Allemaal leuk en echt heel romantisch Frans. Maar tja, toch echt met 'oude' spulletjes, zoals ik ooit ook begon. Dáár heb ik de definitieve beslissing genomen om de naam van onze inmiddels aardig bekende woonstudio 'Tante Brocante Living' ook echt te gaan veranderen, nu moest mijn roer maar eens om! Sinds 21 november zijn we nu: MIRYAM SCHOTMAN INTERIEURS. De naam heb ik zeer bewust gekozen. We hebben al jaren geen brocante meer en we zijn ons steeds bewuster van het feit dat we ons eigenlijk ook al jaren voornamelijk bezighouden met totaalinterieurs en projecten. Soms zelfs tot over de grens. Het allerleukste blijft toch wel om telkens een compleet ander huis 'achter te laten'. We rollen niet telkens hetzelfde idee uit voor een project, maar luisteren en kunnen heel makkelijk schakelen. Juist wél met respect en toewijding voor zowel de cliënt, het interieur, het huis als de kennis van de materialen.

Ik wens U een heel fijne winter met veel warmte van en met uw geliefden, aandacht voor diegene die dat niet of minder hebben en misschien toch nog bevroren slootjes om weer eens lekker te kunnen schaatsen. Bij ons bent je in deze periode in elk geval altijd welkom voor een advies met een kop warme koffie, thee of glühwein...

Interieurdecorateur en eigenaresse Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architectenfamilie, is ooit begonnen in de mode maar ontwikkelde eveneens een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signatuur zonder conventies.

www.miryamschotmaninterieurs.nl

