



interieurvisie van
**Miryam
SCHOTMAN-
BAKKER**

eigenaar van Miryam Schotman Interieurs



Vaak krijg ik de opdracht om een deel van een woning aan te passen of zelfs geheel te veranderen. De reden hiervoor is vaak dat de klant al lang met het idee loopt om 'iets' aan te pakken. Maar ja... waar begin je en vooral wát moet er nu gaan gebeuren om dat deel een totaal andere functie te geven, of een geheel eigen sfeer en beleving te laten zijn.

Het grappige is dat ik altijd in het begin al merk waar iemand allemaal al aan heeft gedacht. Moet het wat moderner, ruimer, lichter of juist kleurrijker? Kunnen we er niet iets héél anders van maken? Zoals het project waarmee we nu bezig zijn: van onderdijks 'washok' tot een chique privé grand-café met de allure van weleer! Met prachtige kroonluchters, een bartafel met riante gestoffeerde barkrukken, mooie grote spiegels aan de wanden en zelfs op de WC chique behang en ook weer een kroonluchtertje.

Een huis met karakter.....

Voor ons maakt het niet uit, zolang het maar dicht bij degenen blijft die de verandering willen toepassen en het resultaat nog mooier is dan datgene wat zij voor ogen hadden. Dat is uiteraard zeer uiteenlopend, zoals wij als mensen ook allemaal zijn. En precies dát maakt mijn vak zo interessant en afwisselend. Het begint tenslotte bij 'de mens'. Vervolgens probeer je elkaar een beetje in kaart te brengen en de rest volgt meestal vanzelf. Ik ben niet degene die het heft totaal in handen neemt, ik geef alleen tips, kom met ideeën en mogelijkheden. Maar in totaal doen we het namelijk met elkaar en juist dan kom je tot zeer mooie en onverwachte resultaten.

Ik merk dat mensen zoveel stijlen om zich heen zien en zoveel mooi vinden, dat het kiezen vaak erg moeilijk wordt. Uit veiligheid kiezen zij dan vaak alles maar een beetje in dezelfde kleur of stijl. Terwijl het juist zo leuk is om samen te voegen en onverwachte mixen te maken waarin wel weer totale harmonie moet heersen. Je moet tenslotte wel echt 'thuis' komen als je na een hele dag op je werk of anderszins uit de drukte komt.



Stoer mixt geweldig met chique, ook als je bijvoorbeeld alleen van naturen houdt en super strak kan heel goed samen met die prachtige antieke kast als erfstuk uit de familie. Kleurrijk betekent zeker geen villa Kakelbont, als je bij alles de balans maar hoge prioriteit geeft.

De herhaling van een kleur, materiaal of stijl zorgt er namelijk voor dat het matched en dus een geheel vormt.

Er is ook zoveel tegenwoordig op het gebied van interieurs. Als je in de bladen kijkt, word je vaak op geweldige ideeën gebracht of bij TV programma's waar het huis in één(!) dag door een gigantische metamorfose gaat....

Ik loop vaak over van creativiteit en ideeën. Er is in mijn ogen weinig wat echt niet kan in een interieur of ontwerp, hoewel ik soms uiteraard ook concessies moet doen. Gewoon omdat de situatie het bouwkundig of constructief niet toe laat.

Toch is het voor mij de uitdaging om vanaf het eerste begin te begrijpen wat mensen ertoe brengt om 'hulp' in te roepen. Ze komen bij ons langs op vrijdag of zaterdag in de studio, doorlopen



alle stijkkamers eens en vervolgens besluiten zij om gezellig onder een kop koffie of thee de mogelijkheden door te nemen. Ik wil de bewoners kennen en begrijpen, voor ik met hen aan het werk ga. Ik wil bijvoorbeeld weten of er bepaalde familiestukken absoluut terug moeten keren in het interieur, wát nu die lang gekoesterde wens is en niet onbelangrijk: óf het wel praktisch blijft, gezien de voor iedereen verschillende gezinssituatie.

Ik zie mijn taak vaak als aangever van mogelijkheden, bemiddelaar tussen personen met verschillende wensen en ideeën, oplossingen aandragen en vooral zorgen dat alles samen komt met mooie materialen die warmte, luxe of juist tijdloosheid uitstralen voor al mijn klanten, mét of zonder groot budget. Op naar de volgende klant morgen, waar er systemen opgehangen moeten worden waarmee de gordijnen op afstand bedient kunnen worden.

Ik wens je een hele fijne zomer waarin tijd is voor inspiratie en rust. Wellicht treffen we elkaar daarna en drinken we een kop koffie of thee om eens naar een nieuw idee te kijken!

Misschien zie ik je al eerder op de inmiddels bekende en vooral gezellige Haringparty van Dordrecht Lions M&M op 18 juni waarvoor wij grotendeels de aankleding verzorgen.

Interieurdecorateur en eigenaresse Miryam Schotman-Bakker komt uit een echte architectenfamilie, is ooit begonnen in de mode maar ontwikkelde eveneens een grote passie voor interieurs, esthetica en zuiverheid. Ze heeft een fijne neus voor sfeer en ambachtelijkheid en staat bekend om haar eigen tijdloze signatuur zonder conventies.

www.miryamschotmaninterieurs.nl

